

Samen met Luna op avontuur naar Stadskanaal



Het Wereld junioren Kampioenschap stond op het programma. Dit keer werd het gehouden in Stadskanaal in ons eigen landje. Luna Jansen mocht hier aan deelnemen. Wel moest ze voor alle kosten opdraaien. Ja we leven in een tijd dat niet alles zomaar voor je wordt betaald. Ook de kampioenschappen niet. De volgende vraag was: "hoe komen we met al het materiaal en de personen in Stadskanaal terecht?" Het is niet zomaar even instappen, je koffer achter in de auto zetten en rijden maar. Nee, hier komt toch wel veel meer bij kijken. Wat moet er allemaal mee om aan zo'n toernooi deel te kunnen nemen?

Een plaatsje voor Luna, haar coach en assistent. Luna haar dagelijkse rolstoel moet mee. Haar sportrolstoel de wheeler. De rollerbank. Reserve wielen en haar koffer en natuurlijk ook de spulletjes van de coach en assistent.

Voor mij als coach was het niet moeilijk. Ik wilde rijden en daar hoef ik niets voor te hebben. Maar ja mijn auto is niet zo groot om al die spullen in mee te nemen. Een oplossing werd gezocht. Moeder zou Luna brengen en vader haar ophalen. Even op en neer naar Stadskanaal. Peter (mijn man, krachttrainer van de wheelers en assistent) en ik zouden in onze auto heen en weer rijden. Ik besloot om een busje te huren waar al onze spullen in konden incl. wij zelf.

Dan zijn we er nog niet. Het verblijf, de inschrijfkosten, accreditatiekosten moesten ook betaald worden. Eerst maar eens bij Sprint ons clubje aan kloppen. **Vrienden van Sprint** wilde een bijdrage leveren. Dat is natuurlijk fantastisch! Maar ja niet toereikend. Ik besloot een oproep te doen op Facebook. Wat een mooi middel is dat zeg. Zeker toen er ineens een busje aangeboden werd.

Revant medisch specialistische revalidatie Breda meldde zich. Of Luna contact wilde opnemen met Jacqueline Vlak. En dat deed ze.

We mochten hun busje gebruiken. Die kosten konden we besparen. En wat apart zeg.

Toen Luna een stuk jonger was, volgde ze therapieën bij Revant medisch specialistische revalidatie en werd ze 'fotomodel' voor hun brochures en de Revant-bus. Luna mocht met diezelfde bus naar Stadskanaal. Dank jullie wel!!!



Er kwamen meer donaties binnen en zo konden we zonder financiële zorgen op weg naar dit geweldige toernooi.

Zondagochtend 5 juli ging ik het busje halen. Wat mij opviel was dat er geen handrem in de bus zat. Oké, vreemd. Ik startte de bus, maar echt rijden wilde die niet. Wat bleek nu, de handrem zat links naast de bestuurder. Heel het toernooi hadden we lol. Handrem... links. Het busje bracht ons waar we zijn moesten. Wel stond er ontzettend veel wind.

Aangekomen in Stadskanaal zagen we heel wat nationaliteiten rond lopen en rijden. Eerst even wat eten en dan op naar het huisje waar Luna verbleef. Peter en ik verbleven ergens anders in Stadskanaal om zo de kosten te drukken. Nadat Luna heerlijk in haar bedje was gestopt reden wij naar ons verblijf.



Maandagmorgen waren we weer op tijd terug voor haar ontbijt. De 100 en de 400m stonden op het programma. Er werden gecombineerde races gehouden. Luna een T33 klasse reed tegen atleten uit een T34, T54 en T53 klasse. D.m.v. een puntentelling kregen we een eerlijke uitslag. Een mooie uitvinding. Alleen dan moet alles wel goed ingevoerd kunnen worden. En ja, daar ontstonden wat problemen, zodat we niet direct de juiste uitslagen kregen.

Jammer, maar Luna bereidde zich goed voor om goede races te rijden.

En wie zagen we daar...Nelli Cooman. Even een praatje maken en natuurlijk op de foto.



Ook TV Noord wilde Luna interviewen en zo gebeurde het ook:

<http://www.rtvnoord.nl/mobiel/i/index.asp?v=35764&actie=videodetail>

Het was geen Mondobaan waar ze op reden, dus de tijden waren ook niet zo scherp.
Luna deed haar best.

Nadat we klaar waren vertrokken we richting het park waar alle atleten verbleven. Eerst even wat eten. Om 19:30 uur zouden de prijzen worden uitgereikt. Het werden alleen de prijzen van de zwemmers, want ja die zaten daar ook. De prijzen van de atleten zouden de volgende dag worden uitgereikt. De oorzaak was problemen met het puntentellingprogramma. We liepen naar het huisje waar Luna een heerlijke douche nam en lekker ging slapen. Wij vertrokken naar ons verblijf.

De volgende dag stonden de 200 en de 800m op het programma.

Wat een nationaliteiten waren er en wat een hoop atleten. Wat een mooie ervaring om hier aan deel te mogen nemen zeg!

Luna deed haar best en niet zonder succes. Wereld junioren Kampioen op de 800m!

Volgens de uitslagen die nu bekend zijn is Luna ook Wereld junioren Kampioen op de 100 en de 400m. Binnenkort krijgen we daar duidelijkheid over.



Na de prijsuitreiking 's avonds laat reden we naar Breda terug. Om 02:00 uur 's nachts lagen we in ons bedje. Luna als kersverse Wereld junioren Kampioen en ik als trotse coach! Blij dat we dit hebben mogen meemaken. Dank aan iedereen die een bijdrage hebben geleverd!

Nog wat leuk beeldmateriaal op dit filmpje een link via dopbox:

<https://www.dropbox.com/s/sxfq5g57ohp551b/Luna%20Jansen%20wereld%20junioren%20kampioen%202015.mp4?oref=e&n=80961837>

Groetjes

Ineke